

Rondom de kerk



JAARGANG 69

NR. 2

DECEMBER 2023

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. Rien Tichem.
Tel. 06-21396036
E-mail: mjtichem@zeelandnet.nl
- SCRIBA: Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell
Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland
Tel. 0167-573717/ 06 28755011
- PREDIKANT: Ds. M van der Zwaag-Haan.
Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren
Tel. 06-23697249.
E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl
- REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

3 december: Eerste zondag van de advent

10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

3^e collecte: Diaconie

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

10 december: Tweede zondag van de advent

10.00 uur: Mevr. Timmers; Roosendaal

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

17 december: Derde zondag van de advent

10.00 uur: Ds. B van Ginhoven; Ouwkerk

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

23 december: Kerstzangdienst

19.30 uur. m.m.v. Gelegenheidskoor, Blazers en
Gemeenteleden

Deurcollecte: ½ voor onkosten

½ kinderen in de knel

24 december: Vierde zondag van de advent

10.00 uur: Ds. M. v.d.Zwaag-Haan

1^e collecte: Kerk

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Zending

25 december: KERST

10.00 uur: Ds. H. de Bie; 's Gravenpolder

1^e collecte: Kinderen in de knel

2^e collecte: Onderhoud

Deurcollecte: Diaconie

m.m.v. kinderen van de kindernevendienst

Zie verder volgende blz.

31 december: Oudejaarsdag

10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom

1^e collecte: Kerk

2^e collecte Onderhoud.

Deurcollecte: Diaconie

7 januari 2024: 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag-Haan

1^e collecte: Stichting Steunfonds voor het
protestantisme in het zuiden

2^e collecte: Onderhoud

3^e collecte: Zending

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

VAN DE DOMINEE

Gebed voor advent-Kerst:

Onze wereld is een brokje aarde
waarvoor ik zoveel liefde voel,
niets is er van groter waarde
God... begrijpt U wat ik bedoel?

Ieder mens mag op aarde leven
met een blij geluks-gevoel,
maar 't is zo weinigen gegeven
God... begrijpt U wat ik bedoel?

Alle mensen zijn elkanders vrienden
ik denk zo vaak... DAT is Gods doel,
maar echte liefde is zo schaars te vinden
God... begrijpt U wat ik bedoel?

God, wil U nog vandaag erbarmen
over onze oorlogspoel,
sluit ons veilig in Uw armen
God van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

Heer, wij bidden U dat Gij vandaag nog
neer wilt zien op ons aards gewoel,
dat er een einde komt aan alle oorlog
God van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

Laat U ons een medemens ontdekken
 die zonder enig haatgevoel,
 zijn handen naar ons uit wil strekken
 Vorst van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?

Wanneer aan het einde van ons leven
 U ons begroet op Uw rechterstoel,
 wil ons dan eeuwig leven geven
 dat is 't God... wat ik bedoel.

Bovenstaand gebed verbindt de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar met Advent. We kijken uit naar de komst van het vredeskind, een tijd waarin er geen dood en geweld maar zal zijn. Wij noemen dat het eeuwige leven en we mogen geloven dat onze overleden dierbaren daar al zijn. Om het vol te kunnen houden hier op aarde, zien we de komende weken uit naar het moment waarop we vieren dat meer dan 2000 jaar geleden de Vorst van de vrede is geboren, in een stal in Betlehem.

Gedachtenisdienst.

Zondag 26 november mochten we twee mensen uit ons midden gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen werd een kaars aangestoken. Tien rozen werden in een vaas gezet, de rozen van dankbaarheid, eerbied, bewondering, warme gevoelens, vertederend, verdriet, vreugde, geloof, hoop en liefde. We hoorden bemoedigende woorden uit Psalm 121. We bidden om troost en bemoediging voor de nabestaanden van hen die zijn overleden.

Pastoraat.

Dhr. Bram van Nieuwenhuijzen wordt behandeld voor huidkanker. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Dat geldt ook voor zijn zwager Peter Vogelaar. Na de behandelingen, waar hij een paar dagen behoorlijk last van had, knapt hij nu goed op.

We leven mee met allen die juist in deze donkere tijd het extra moeilijk hebben, omdat ze alleen zijn, omdat zorgen zwaarder lijken nu de dagen donkerder zijn en het daglicht korter, omdat herinneringen in de stille wintermaanden meer kans krijgen om zich aan ons op te dringen. Een extra telefoontje, even een bezoektje, of een gezellig kaartje kunnen wonderen doen.
 Ds. Marina van der Zwaag.

KERKBLAD

Kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk 30 december. Allen gezegende, mooie feestdagen gewenst.

Anneke van Strien.

VAN DE DIACONIE

Op zondag 17 december zullen er weer tasjes klaarliggen voor de ouderen uit onze gemeente.

Het is de bedoeling dat mensen uit de kerk deze tasjes gaan bezorgen op het adres wat op de tasjes geplakt zit.

Het is niet verboden voor ouderen om hun eigen tasje mee te nemen, maar het is de opzet eigenlijk om de onderlinge contacten te bevorderen.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Dankdagcollecte

In totaal is er € 1.962,50 ontvangen voor de kerk. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank voor dit mooie bedrag!

Oliebollen

De oliebolnactie van begin november was ook weer geslaagd: netto € 389,50. Bakker en alle andere vrijwilligers weer bedankt voor al het werk.

Begroting 2024

De begroting 2024 is goedgekeurd door de kerkenraad en besproken op de gemeenteavond.

Overige zaken

In december zal het uurwerk van de kerktoren worden hersteld door Royal Eijsbouts. Na de storm van vorig jaar bleek er toch meer schade dan gedacht. We hopen dat dit komende maand kan worden opgelost.

ROOSTERS

	Oppasdienst	Kindernevendienst	Deurcollectanten
3 december	Cora	Heleen	Tijdens dienst
10december	Corrie	Natalie	Joep
17december	Sylvia	Fanny	Marco
24december	Leontine	Mariëlle	Julia
25december	Erna	Fanny en Wendy	Pieter
31december	Corrie	Heleen	Pieter-Jan
7januari	Cora	Fanny	Tijdens dienst

KERKTAXI

3-12 Martijn/Joke	
10-12 Sylvia	Voor info over de kerktaxi kunt u tot
17-12 Rien	zaterdagavond bellen naar
24-12 Sjaak	Sylvia Reijngoudt
25-12 Bram/Coby	tel. 0167 573717 of 06 28755011
31-12 Martijn/Joke	
7-1 Sylvia	

BLOEMEN IN DE KERK

In december regelt de kerstcommissie de bloemen in de kerk
 In januari hoopt Rebecca dat te doen.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

06-12-1951.Dhr. J Nell Langeweg 62 4675RM A.J.P.
 10-12-1933.Mevr. A.M.Kot-Wagemaker. Eendrachtstraat 42 4675CS
 St-Philipsland
 15-12-1941.Mevr. P.P.Kot-de Bruine. Gladiolenstraat 34
 4675 BB Sint Philipsland
 18-12- 1932.Mevr.J.H.C. Bolier-Verhage. Noordweg 26 4675RP AJP
 21-12-1953. Dhr.G. Verkerke Lunet 19 4652GE Steenberg
 01-01-1936. Mevr. A.V.C.S. Bouman-van den Bos.
 Krabbenkreekstraat 1 4675 AZ Sint Philipsland

Deze en alle andere jarigen in deze maand onze hartelijke gelukwensen en alle goeds en Gods zegen voor uw nieuwe levensjaar.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op 7 november. Kees opende de vergadering met het voorlezen van het "Gebed om woorden". Zoals bij iedere vergadering praten we over onze jeugd en jongeren. Tijdens advent en kerst krijgen de kinderen van de basisschool een belangrijke rol. De adventskaarsen zullen weer aangestoken worden door de kinderen. Hierna wordt het kaarsenlied gezongen. Op eerste kerstdag zullen de kinderen van de kindernevendienst gaan optreden. Zij hopen dan een korte musical op te voeren. Heel veel succes met alle voorbereidingen!

Er is een Informatiebrief ontvangen over een verlenging van crisishulpverlening in Tholen. Gezien de problematiek met betrekking tot de opvang van asielzoekers is besloten de crisishulpverlening open te houden tot februari 2024.

Dominee de Bie heeft voor ons als kerk heel veel werk verricht tijdens onze vacante periode. Hier wilde we hem voor bedanken. Er zijn twee mensen uit de kerkenraad op bezoek geweest bij dominee de Bie. Hij werd bedankt voor zijn vele en goede werk in het pastoraat. Dit stelde hij erg op prijs. We hebben hem een bon overhandigd.

We ontvingen een mail van de Hervormde Gemeente te Sint Maartensdijk. Om verschillende redenen wijzen ze het ruimen van graven en herbegraven af en pleiten ze voor Grafrust. De kerkenraad heeft een antwoord gegeven op deze mail waarin we dank en waardering uitspreken voor het feit dat ze dit onderwerp aankaarten en dat we het inhoudelijk eens zijn met de brief. Verdere stappen zullen wellicht in samenwerking gaan met de Gemeente Tholen.

Op woensdag 15 november werd de gemeenteavond gehouden in de consistorie. Deze vergadering werd goed bezocht door in totaal 27 personen. We begonnen de avond met een kopje koffie of thee. Hierna nam Rien het woord. Hij las een gedicht voor met de titel 'Tien kleine christenen'. Hierna ging hij ons voor in gebed.

De notulen van de vorige vergadering van vorig jaar werden goedgekeurd. We bespraken nog een onderwerp dat in de vorige gemeentevergadering niet tot een beslissing had geleid. Namelijk het eventueel veranderen van onze naam 'Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder'. Er zal binnenkort een enquête worden gehouden. Hierin vragen we u of u de kerk wel of geen andere naam zou willen geven.

Zondag 26 november was het de ‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’. Twee mensen uit onze gemeente, Lauw Verwijs en Jeanne de Jager-Boudeling werden herdacht. Het werd een mooie dienst, geleid door dominee van der Zwaag, waarin door beide families een kaars werd aangestoken. Een speciaal door de familie uitgezocht lied werd tijdens het aansteken van de kaars gespeeld. Na de herdenking zongen we met elkaar Psalm 105 de verzen 1,2 en 3. Op 30 november zal de ouderenmiddag plaatsvinden. We hopen op een mooie en gezellige middag in het dorps huis!

We ontvingen een uitnodiging voor een afscheidsdienst van Ds. David Knibbe. Hij neemt afscheid als predikant op 17 december 2023 om 10u in de Vierhovenkerk te Delft. De uitnodiging kunt u vinden in het halletje van de kerk.

Agenda:

- 3 december: 1e advent
 - 14 december: kerkenraadsvergadering
 - 23 december: Kerstzangdienst 19:30u
 - 31 december: Oudjaarsdienst 10u
 - 7 januari: Nieuwjaar wensen + koffie drinken
- Hartelijke groeten van de kerkenraad.

VOORSTELLING “IN GODS NAAM” IN THEATER DE MAAGD

Een aantal maanden geleden heeft uw kerkenraad het initiatief genomen om de voorstelling “In Gods naam” naar onze regio toe te halen.

Deze voorstelling is mede op initiatief van de landelijke PKN ontstaan.

De landelijk bekende acteur en zanger Bastiaan Ragas is de hoofdrolspeler tijdens een avondvullende ontdekkingsreis door de bijbel.

Bastiaan, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bastiaan er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

Het doel is om verhalen uit de Bijbel opnieuw te vertellen aan een breed publiek. Hierbij gaat het om de letterlijke teksten uit de Bijbel.

Deze teksten worden verbonden met muziek, spel en dialoog met actuele en relevante thema's. De voorstelling ontsluit dus letterlijk de Bijbel in het Nederlandse taalgebied op een eigentijdse wijze. Op 24 april 2024 zal deze voorstelling te zien zijn in theater De Maagd in Bergen op Zoom. Omdat onze kerk in Anna Jacobapolder mede initiatiefnemer is van deze voorstelling, met nog 5 andere kerken uit de regio, zijn wij actief betrokken bij de promotie en kaartverkoop. Maar we zijn ook actief betrokken bij de nazorg rondom dit theaterstuk.

Als kerkenraad nodigen wij u als leden van onze kerk in de eerste plaats uit om deze voorstelling bij te wonen. Maar daarnaast vragen wij u om ook om te zien naar mensen uit uw omgeving die niet naar onze kerk komen, maar die er wel voor voelen om op deze manier betrokken te worden bij de boodschap van God.

Als medeorganisator van dit theaterstuk hebben wij 35 kaarten beschikbaar die wij met korting mogen aanbieden. De normale ticketprijs is € 25,- per kaart, maar de eerste 35 kaarten mogen wij verkopen voor € 15,- per stuk.

Voor kaarten en ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Nieuwenhuijzen, telefoon 06 – 2398 6906.

Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:
Kinderen in de knel

Achtergrondinformatie.

Voor veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte voor kinderen in de Knel,

In de kerstzangdienst en op de kerstdag word hier een collecte voor gehouden.

Gebed

Barmhartige God,

We bidden U voor de kinderen in heel de wereld die op de vlucht zijn, die opgroeien in armoede misbruikt of verwaarloosd worden of hun hele leven nog geen vrede gekend hebben.

Wij bidden dat er nieuwe kansen komen voor hen in het nieuwe jaar.

We bidden U voor de jongeren op zoek naar werk in landen waar werkelijk niets vanzelf gaat, waar de economie in elkaar stort door oorlogen en (natuur)rampen.

Wij bidden dat ze lichtpuntjes zien, dat ze zich gezien voelen, creativiteit aanboren.

Zich gedragen weten, hun toekomst tegemoet.

We bidden U voor de ouders,

die zo graag het goede doen voor hun kind of tiener,.

Geef hen de hoop God, dat er weer betere tijden komen.

Barmhartige God, voor onszelf bidden wij, neem onze moedeloosheid weg.

Geef ons terug de ogen van een kind, help ons om onbevangen te kijken.

Geef ons het lef om in beweging te komen

voor nood die we zien, dichtbij of verder weg

Inspireer ons met het visioen van vrede en gerechtigheid, waarin we geloven en ervaren

dat ieder kind is geschapen naar Uw beeld

In Jezus' naam,

Amen

de ZWO-groep

GETELDE COLLECTEN OP 1 NOVEMBER

	Cash	Bonnen	Totaal
Diaconie deur	€ 77,35	164,00	€ 241,35
Onderhoudsfonds	72,85	182,50	255,35
Zending deur	42,20	59,00	101,20
Donatie Kerk	50,00		50,00
Kerk	42,50	100,50	143,00

KIJKJE BIJ HET KIND

De kinderen die een adventskaars mogen aansteken in de aanloop naar Kerst zijn ook dit jaar weer gevonden. Er zullen kinderen bij zijn die dit nog nooit eerder in onze kerk hebben mee gemaakt. We weten dat het best spannend is en papa of mama mag zeker mee naar voren komen om je te helpen bij deze speciale taak.



Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. Met de kinderen besteden we daar aandacht aan met het adventsproject.

De titel van het project is: **'Weet jij hoe laat het is?'**



Een klok met verhalen

De verwachting en de tijd kunnen we in de kerk zien in deze tijd door de komst van een grote klok voor in onze kerk, met een wijzerplaat met wijzers (op de klok hierboven ontbreken deze nog). Maar in de loop van iedere kerkdienst, in deze adventstijd, zal de klok op de juist tijd gezet worden voordat de kinderen naar hun dienst gaan. Bij terugkomst verschijnt er een plaat voor de klok. Die verhalen laten zien hoe laat het is: ze maken duidelijk dat de Heer niet ver weg is.

Graag zingen we bij terugkomst van de kinderen het lied van het verhaal, dat zichtbaar zal worden op de muur doormiddel van de beamer, samen met de rest van de mensen in de kerk.

Zondag 3 December

Marcus 13:24-37

Hij komt!

Iemand gaat op reis en laat het beheer van zijn huis over aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook wachten op de komst van de Heer.



Zondag 10 Decemder

Johannes 1:19-28

Maak plaats!

Johannes de Doper doopt mensen in de Jordaan. Vanuit Jeruzalem komen priesters aan hem vragen wie hij is. Johannes vertelt dat hij niet de Messias is, en ook niet Elia of de profeet. Hij is een stem die roept in de woestijn: 'Maak de weg van de Heer recht!' Johannes vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij.



WEEET JIJ HOE LAAT HET IS? Alleen op Basis 2023 - Heiligen, Paul Vliet - Beeldvorming 1895 - Pagina 2

KIND
op 11/12

Zondag 17 dec 2023

Jesaja 65:17-25



WEEET JIJ HOE LAAT HET IS? Alleen op Basis 2023 - Heiligen, Paul Vliet - Beeldvorming 1895 - Pagina 2

KIND
op 11/12

Een tijd om te juichen.

Jesaja vertelt over een tijd die komt: Jeruzalem wordt een vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen strijd meer zijn. Zelfs een wolf en een lam zullen samen in de wei liggen.



24 december 2023

Lucas 1:26-38

Het begint

De engel Gabriël vertelt aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden.

25 december 2023 | Lucas 2:1-20

Jezus is geboren

Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die ervan horen.

Eerste Kerstdagochtend spelen we een **Kerstspel** “Herberg ‘De Kleine Klok” samen met de kinderen. We gaan ons best doen om het verhaal te vertellen over deze herberg in Betlehem waar alles stipt



op tijd gebeurt. Dat is maar goed ook, want het is erg druk; door de volkstelling van keizer Augustus zoeken veel mensen een slaapplek in de stad. Vooral

vader Bart van Stipt probeert wanhopig vast te houden aan alle planningen en tijdschema's. Als de herberg vol is, kloppen Jozef en Maria aan de deur. Omdat Maria in verwachting is, besluit de familie

dat ze toch ergens nog een plekje zullen maken: ze toveren de stal om in een plek waar Jozef en Maria de nacht kunnen doorbrengen. Die nacht wordt Jezus geboren. Zijn komst doorbreekt alle tijdschema's en planningen: hij komt op 'een tijd die niemand heeft bedacht, een uur waar nog geen plan voor was'. In die nacht maakt God een nieuw begin.

Op de volgende bladzijde in dit kerkblad vind je een **kleurplaat**. Kun je deze voor ons mooi kleuren en je naam en je leeftijd eronder schrijven?

Deze zullen een mooie plaats krijgen als het kerstfeest is maar bewaren we die tot die tijd in de kast.

Je kunt hem inleveren bij de opasdienst of de kindernevendienst.

KERSTZANGDIENST

De kerstzangdienst wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 december om 19.30 uur. Het gelegenheidskoor is alweer een hele tijd aan het oefenen. Verder zal er medewerking zijn van een groepje blazers en gemeenteleden. De collecte bij de uitgang is voor de helft bestemd voor de onkosten en voor de helft voor kinderen in de knel. U bent van harte uitgenodigd!

KINDEREN IN DE KNEL

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in dit leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs.

We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven kinderen in de knel te verbeteren.

Daarvoor heeft kerk in actie heel veel projecten.

De collecten tijdens de kerstzangdienst (1/2) en tijdens de dienst op 1^e kerstdag zijn hiervoor bestemd.



Gekleurd door:
Leeftijd:

ENGELENPROJECT KERK AJP

Juist in januari is er meer behoefte aan warmte, verbinding en licht. In januari zet de kerk zich wederom extra in om elkaar een hart onder de riem te steken door middel van het Engelenproject. Vorig jaar waren er veel mooie en warme gebaren voor elkaar. Zou u ook dit jaar willen helpen om uw naasten in het zonnetje te zetten?

Als Buurtengel wordt u gekoppeld aan een buurtbewoner. Vanaf 1 januari tot en met 31 januari verrast u diegene elke week met een lief kaartje, een bloemetje, een zelfgebakken taartje, een tekening of iets anders. U mag de ander 4 tot 5 keer verrassen met wat u maar kunt verzinnen. U bezorgt dit anoniem en u wordt zelf ook verrast door een Buurtengel. U bent dus zowel gever als ontvanger.

Wilt u een Buurtengel zijn en zelf ook verrast worden? U kunt u aanmelden via de mail (daphnevannieuwenhuijzen@hotmail.com) of via de WhatsApp (0630540254), of met een briefje in de kerk. Vermeldt daarop uw naam en adres voor 25 december. Eind december krijgt u de gegevens van de buurtbewoner die u mag verrassen.

Kent u mensen die zelf geen Engel kunnen zijn, maar dit wel zouden willen ontvangen? Geef dit dan ook door!

Een warme groet,
Daphne van Nieuwenhuijzen



BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam

Adres

Telefoon

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart